

Zonder kans op nog een woord,
nog een gebaar, uit ons leven weggehaald.
Zo onherroepelijk verdwenen en toch zo nabij ...

De Heer

Guido ROMMENS

echtgenoot van Mevrouw Mireille VAN MOORLEGHEM

geboren te Oudenaarde op 29 juli 1955 en thuis
onverwacht overleden op 26 juli 2003.

Dit melden u met verslagenheid :

Mireille VAN MOORLEGHEM,

zijn echtgenote;

Sven en Julie OPSOMER – DE BILDE,

haar kinderen;

Julia DEMAN,

zijn moeder;

Roger (†) en Rachel VAN MOORLEGHEM – COLPAERT,

zijn schoonmoeder;

Rudy en Rita DE WINNE – ROMMENS en kinderen,

Eric en Francine VANDEWALLE – ROMMENS, kinderen en kleinkinderen,

Marc en Martine AUDDOOR – ROMMENS en kinderen,

Marc en Marleen NOTEBAERT – ROMMENS en kinderen,

Frans en Carine ROMMENS – DEGROOTTE en kinderen,

Darren en Carine DIVILBIS – ROMMENS en zoon,

Jean-Paul en Christa VERHIEST – ROMMENS,

Ignace en Magy DEBLOCK – VAN MOORLEGHEM en kinderen,

zijn broer, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten;

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige eucharistieviering die zal opgedragen worden op
zaterdag 2 augustus 2003 om 10 uur in de parochiekerk te Berchem.

Rouwbetuiging na de dienst in de kerk.

Na de crematie volgt de teraardebestelling van de asurn op het kerkhof te Berchem.

U kunt Guido een laatste groet brengen in het funerarium D'Hondt,
Gentstraat 82, te Oudenaarde, tijdens de week van 16 tot 19 uur.

9690 Kluisbergen, Molenstraat 25.

